



Klosteranneks i Bredgade

Af Vibeke Kaiser-Hansen
Roskilde Museum

Duebrødre Kloster kendes tilbage fra 1300-tallet, hvor det lå uden for byen og var en stiftelse fra fattige og svage. I Roskilde var der i middelalderen ud over fem klostre tre milde stiftelser, hvoraf Duebrødre Kloster var den ene. De to andre var Skt. Jørgensgården (for spedalske) og Helligåndshuset.

Ved kongebrev af 1570 blev det bestemt, at Skt. Jørgensgården og Helligåndshuset skulle nedlægges, og deres midler henlægges under Duebrødre Kloster. Duebrødre Kloster blev antagelig i midten af 1600-tallet flyttet ind i byen i en middelalderlig bygning, som lå syd for domkirken og vest for Fondens Bro.

I 1742 blev det gamle hus ved Fondens bro revet ned og erstattet med en grundmuret

bygning. Denne bygning blev nedrevet i 1879, og en ny bygning blev herefter opført af arkitekt J.D. Herholdt.

I 1841 var der blevet opført et anneks til Klosteret på adressen Bredgade 2, som blev indrettet til stiftelse for 12 ældre middelklassekvinder, 4 enker og 8 ugifte.

Det var etatsråd, hofbygmester Koch, som tegnede denne bygning, som blev to etager høj. Hver etage blev indrettet

til seks boliger bestående af stue, sovekammer, pigekammer og køkken. I gården blev opført to mindre bygninger. Den ene af disse blev indrettet til 12 brændselslejigheder, mens den anden blev indrettet til lighus, vaskehus og rullestue.

Duebrødre Kloster i Bredgade 2 A. Bygningen mod Bredgade med gavl mod Allehellegsgade.

(Kilde: Roskilde Lokalhistoriske Arkiv)